

eten > spelen > slapen



VAN POSTDUIF TOT SMARTPHONE

Op brievenbusjes, zien hoe opa en oma vroeger telefoneerden, leren communiceren in vreemde talen... In het Museum van Communicatie in Den Haag raken je kids niet uitgekeken! Op de derde verdieping is er nu *Het Rijk van Heen en Weer*: hier mogen ze op ontdekkingsreis en maken ze een ritje in de Teletijdkoets. Met elke zaterdag een familiefilm en elke zondag demonstraties en kinderworkshops. muscom.nl

VAN ALLE PARENTS VINDT DAT HUN KINDEREN HET MEESTE DRIEDEURDE HEBBEN

Bron: onderzoek Center Parcs

Met de Kids Calendar app voor de iPad kan je kind structuur brengen in zijn of haar drukke bestaan. En omdat een kalender ook maar een kalender is, kan je zoon of dochter de digitale agenda opleuken met icoontjes, stickers, eigen beelden en tekst.

BEAUTYFEESTJE

Is jouw bijna-jarige dochter dol op tutten met vriendinnen? Hint, hint: een kant-en-klaar beautyworkshop-pakket. Maak thuis met z'n allen parfums of geursieraden. Voor tienermeiden is er een pakket met (natuurlijke) ingrediënten om zelf scrubs, maskers en facials te maken, inclusief een beautyquiz. Bij alle pakketten horen hippe uitnodigingen. mooienmachtig.nl



♡ Hollandse pot

Winterse stampotten, grootmoeders sudderlapjes en Hollandse biefstuk. Trakteer je partner, zus, vriendin of leuke collega eens op een oer-Hollands avondje bij bistro Bij Ons aan de Prinsengracht in Amsterdam. Onder het genot van een Jordans likeurtje en bekende smartlappen uit de speakers zorgen de Amsterdamse gastvrouwen dat het je aan niets ontbreekt. bistrobijons.nl



MUSICAL MET LIEFDESTIPS

Heb je een prepuber in huis, die af en toe flink worstelt met (kalver)liefde? In de musical *Hoe overleef ik (zonder) liefde?* – naar het boek van Francine Oomen – wordt Rosa uitzinnig verliefd. Haar beste vrienden helpen haar door de ups en downs van de liefde. De musical, vol humor en handige survivaltips, is nog tot 25 maart te zien in verschillende theaters. hoeoverleefik.nl



LOVEBOAT

Nog geen Valentijnplannen? Dit is weer eens wat anders: een driedaagse minicruise naar Newcastle. Inclusief romantisch dineren op zee en lekker shoppen aan wal, in de vele typisch Engelse winkeltjes die Newcastle rijk is. Op meerdere sites te boeken, bijvoorbeeld bij dfsseaways.nl.